

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

**Φταίει το ζαβό το ριζικό μας !
Φταίει ο Θεός που μας μισεί !
Φταίει το κεφάλι το κακό μας!
Φταίει πρώτ' απ' όλα το κρασί !**

Οι αρχαίοι είχαν το σχήμα : Ύβρις-Άτη-Νέμεσις-Τίσις.

Η Αλαζονεία οδηγεί τους ανθρώπους να διαπράττουν την Ύβρη...

Οι Θεοί τους στέλνουν την Άτη, να τους θολώσει το νου και να διαπράξουν χειρότερες ανοησίες...

Κι ύστερα έρχεται η Νέμεσις, δηλαδή η Τιμωρία τους...

Τελικά, και η Τίσις, η Καταστροφή τους !

Οι σύγχρονοι το λένε πιο απλά (και λιγότερα λυρικά, βέβαια): Μωραίνει Κύριος, όν βούλεται απολέσαι...

Ο Θεός δεν είχε και πολλά πράγματα να κάνει στην περίπτωση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Μόνοι τους ο Μιχαλολιακος και οι “οι συν αυτώ παρατρεχάμενοι” έκαναν το πάν για να γίνουν προκλητικοί, απεχθείς και αξιολύπητοι

Κάποτε, μια μαγική στιγμή, σαν από κάλεσμα κάποιας ανώτερης δύναμης μαζεύτηκαν γύρω από το λαβωμένο κορμί της πατρίδας μια χούφτα τρελοί, άκουγαν και έβλεπαν πράγματα που οι υπόλοιποι δεν έβλεπαν. Κάποιοι με μπράτσα, άλλοι με μυαλό, άλλοι με καρδιά που χωρούσε όλο τον κόσμο. Και εκεί έδωσαν υπόσχεση πως θα ξοδεψουν ο καθένας τις μέρες του για να υπάρξει έστω η ελπίδα πως κάποτε η πατρίδα μας θα αποκτήσει ξανά ελευθερία και περηφάνια.

Μέσα στις συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες μνημονιακής κατοχής της Πατρίδας μας, παράδοσης στους διεθνείς τοκογλύφους, φτωχοποίησης, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ κατήγαγε διαδοχικές εκλογικές νίκες το 2012, το 2014, το 2015.

Αλλά στην πορεία, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έχασε την κυρία πηγή της δυναμης της, που ήταν η επαφή με τον ταλαιπωρημένο λαό. Μια επαφή που δυστυχως ο Μιχαλολιακος και οι “οι συν αυτώ παρατρεχάμενοι” την απώλεσαν καπου αναμεσα στα βουλευτικα τους καθηκοντα (λες και γι αυτό τους ψήφιζε ο λαός..) και στην αλαζονεια της μικροκομματικής εξουσιας.

Και ήρθε η ώρα της εκλογικής και πολιτικής ήττας, στις Ευρωεκλογές από το 9,39 του 2014 στο 4,87% το 2019, και στις Εθνικές εκλογές από το 6,99 του 2015 στο εξεφτελιστικό 2,93% .

Για την ήττα ευθύνονται σοβαρότατα πολιτικά ατοπήματα, μοιραία σφάλματα και άστοχες επιλογές, για τα οποία την ευθύνη, την έχουν ακέραια ο Μιχαλολιακος και οι “οι συν αυτώ παρατρεχάμενοι”. Τα σφαλματα αυτά, από την ημερα που αποφυλακίστηκε ο Μιχαλολιάκος και συνεχώς μέχρι σημερα, ησαν τοσο κραυγαλεα και τοσο χοντρα, ώστε να μιλάμε για μια πορεία της Χρυσης Αυγης, προς την αυτοκαταστροφή.

Θα αναφερθώ στην οικογενειοκρατία και ευνοιοκρατία.

Στην επιλογή να ξεκινάει το ψηφοδέλτιο της Β1 Βόρειος Τομέας Αθηνών από το γράμμα Ζ για να εκλεγεί με το ζόρι βουλευτής η γυναίκα του Ζαρούλια.

Στη φανερή στηριξη που παρεχει στη θυγατέρα του, η οποία χωρίς τη βοήθεια του μπαμπα αμφιβαλλω αν θα επιλέγονταν να μιλήσει έστω και μπροστά σε συνάθροιση αναλφαβητων εθνικιστών. ΑΛΛΑ εκεί που αγγίζει τα όρια του πολιτικού παραλογισμού, είναι η περίπτωση του “γαμπρού” Αρτέμη Ματθαιοπουλου, ο οποίος φερει και την ευθυνη του καζου των δημοτικων εκλογων της Θεσσαλονικης.

Σε οποιοδηποτε πολιτικο κομμα με στοιχειωδη πολιτικη λογικη, ο κ. Ματθαιόπουλος θα είχε εκπεσει από το Πολιτικό Συμβούλιο, ακομα και απο την ηγετικη θεση που κατεχει σήμερα ως Περιφερειάρχης στην Βόρεια Ελλάδα.

Εδω τον ειδαμε να φιγουραρει παλι στο ψηφοδελτιο της Χρυσης Αυγης, λες και δεν ειχε συμβει τιποτα, και μάλιστα στην Α΄ Θεσσαλονίκης, και με σταυροδότηση σε μοιρασμένα ψηφοδέλτια από την Τ.Ο. θεσσαλονίκης να έρχεται δεύτερος σε σταυρούς.

Και φυσικα δεν ειναι μονον ο κ. Ματθαιοπουλος, που απολαμβάνει της ιδιαιτερης ευνοίας του κ. Μιχαλολιακου.

Από το 2012 που ανέλαβα γραμματέας της τοπικής οργάνωσης Καβάλας της Χρυσής Αυγής οργάνωσα μαζί με τους φίλους και υποστηρικτές μας εκατοντάδες ενημερωτικές εξορμήσεις, δεκάδες εκδηλώσεις, ομιλίες και ενέργειες κοινωνικής αλληλεγγύης σε ολόκληρο το νομό Καβάλας. Ουδέποτε απασχολήσαμε ως γραφείο την Δικαιοσύνη όπως έγινε με άλλα γραφεία της Χρυσής Αυγής, αλλά ακόμη και όταν δεχτήκαμε χτυπήματα από τους γνωστούς-αγνώστους ακροαριστερούς τρομοκράτες, ουδέποτε απαντήσαμε.

Από τον Ιανουάριο του 2019 που τολμήσαμε να ανακοινώσουμε την κάθοδο συνδυασμού για τον δήμο Καβάλας όχι μόνο δεν είχαμε υποστήριξη από το κόμμα, αλλά αντίθετα υπήρχε ένας διαρκής πόλεμος φθοράς από την Θεσσαλονίκη και τον Ματθαιόπουλο. Ακόμη και μετά από τρία τρομοκρατικά χτυπήματα από τους γνωστούς-αγνώστους ακροαριστερούς τρομοκράτες (διάρρηξη και καταστροφή γραφείων, τοποθέτηση και έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητο μου κάτω από το μπαλκόνι που κοιμόνταν η κόρη μου, επίθεση στο εκλογικό περίπτερο) κανένας από το κόμμα δεν μας στήριξε. Το κόμμα παρέμεινε προκλητικά ανύπαρκτο και βουβό.

Μια βδομάδα μετά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και ενώ ο Μιχαλολιάκος καλούσε σε πανστρατιά και συστράτευση φίλους και υποστηρικτές, ομάδα στελεχών από την Θεσσαλονίκη με επικεφαλής Ματθαιόπουλο και Χρυσομάλλη (νυν και πρώην κομματικός Περιφερειάρχης στην Βόρεια Ελλάδα. αντίστοιχα) κατέφθασε στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης για να υποτάξει τους “απείθαρχους της Καβάλας” με τραμπουκισμούς, βρισιές και απειλές, με χαρακτηριστικότερες αυτές του μέλους της Κ.Ε. δικηγόρου Ιωάννου Άγγελου “εμείς οι Χρυσσαυγίτες σπάμε κεφάλια κανονικά θα πρέπει να σας σπάσουμε τα κεφάλια και να φύγουμε.. θα σας θάψουμε..” .

Όταν ενημέρωσα τον ίδιο τον κ. Μιχαλολιάκο για το συμβάν με διαβεβαίωσε ότι “είναι απαράδεκτο αυτό που συνέβη και τους κάλεσε τηλεφωνικά ο ίδιος και τους επίπληξε”. Δύο μέρες μετά και η ανακοίνωση των πρώτων ονομάτων του βουλευτικού ψηφοδελτίου τους έβρισκε σε περίοπτη και

εκλέξιμη θέση διαψεύδοντας τα λεγόμενα του. Το μέλος της Κ.Ε. δικηγόρο Ιωάννου Άγγελου μπήκε υποψήφιος στις Σέρρες και ο Ματθαίοπουλος μπήκε στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

Ακόμη και η περιοδεία του κ. Μιχαλολιάκου περιορίστηκε μέχρι την Θεσσαλονίκη σε ελεγχόμενες συγκεντρώσεις και μόνο για την στήριξη των εκλεκτών της οικογένειας με σκοπό να τους προωθήσει. Στην Καβάλα την ίδια ώρα που παρελαύναν για δεύτερη φορά όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ο ίδιος είχε να εμφανιστεί από το 2011 και στην Θράκη δεν την έχει επισκεφθεί ποτέ παρόλο την “πονάει” και την νοιάζεται πολύ στα άρθρα του.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια κλειστή οικογενειακή ομάδα (οικογενειακή συμμορία) που προωθεί επιτακτικά και αποκλειστικά τα στενά της συμφέροντα, χωρίς να υπολογίζει κανέναν, και θεωρεί τα στελέχη (πλην του κλειστού κύκλου) και όλους τους ψηφοφόρους κοροΐδα και βλάκες. Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έγινε το κκε της δεξιάς, δηλαδή παίρνω 4 ή 5 % κάθομαι στη γωνίτσα μου και παίρνω τους μισθούς μου και οι ιδέες να πάνε στο διάολο. Με την μόνη και βασική διαφορά ότι το ΚΚΕ δεν απαρνήθηκε ποτέ τις ιδέες του. Και οι άλλοι εκτός κλειστής ομάδας που καλόπιστα παραμένουν, συνιστούν μια γκροτέσκα και άθλια ομάδα που μέσα στην ανοησία της θέλει να υπερασπιστεί το ανύπαρκτο Βερολίνο της, φωνάζοντας “ζήτω ο αρχηγός”.

Όλοι τους εξοντώνουν κάθε πραγματική ελπίδα στον βωμό του προσωπικού τους βολέματος ή του προσωπικού τους αλάθητου, σκανδαλίζουν και απογοητεύουν (για μια φορά ακόμη) τους καλοπροαίρετους, σπιλώνουν κάθε αυθεντική έννοια πατριωτισμού (κατ’ αναλογία με τον τρόπο που το έχουν ήδη πράξει έτερες πατριδοκάπηλες κομματικές μαζώξεις), κυοφορούν τον κίνδυνο στιγματισμού ακόμη και του εκκλησιαστικού ή και του μοναστικού χώρου (ειδικά όσοι υποδύονται τους χριστιανούς ή επικαλούνται έως και ευλογίες γερόντων και στήριξη μοναστηριών), παίζουν (συνειδητά ή υποσυνείδητα - παντελώς αδιάφορο) τον ρόλο της εφεδρείας, του συστημικού στυλοβάτη, του αναχώματος για κάθε υγιές κι αυθεντικό πατριωτικό.

Την συνολική ευθύνη φέρει ο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Διότι, όταν κουμαντάρεις ένα κόμμα, ως Πατριάρχης και ως απόλυτος Κυρίαρχος, τότε μοιραία φορτώνεσαι και το σύνολο της ευθύνης, Και για τις Νικες και για την Ηττα ...

Προσωπικά ντρέπομαι που στήριξα αυτό το εθνικά, πολιτικά και κοινωνικά επικίνδυνο μόρφωμα. Και πρώτα απ’ όλα οφείλω να πράξω αυτό που δεν τόλμησε ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος, να ζητήσει ένα συγνώμη για το ταπεινωτικό αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών που ήταν συνέπεια των δικών του λανθασμένων επιλογών και αποφάσεων.

Πολλές φορές η συγνώμη απαιτεί περισσότερο θάρρος από μια κενή δήλωση για να καλυφθεί το επικοινωνιακό κενό.

Και εγώ προσωπικά οφείλω μια συγνώμη σε όλους τους φίλους που σας παρότρυνα να στηρίζετε μια τόσο λαθεμένη πολιτική επιλογή.

Αλλά περισσότερο οφείλω ένα μεγάλο συγνώμη στον Λάμπρο Φουντούλη, στον πατέρα του δολοφονημένου ήρωα Μάνου Φουντούλη, για την κατάπτυστη απόφαση της κεντρικής επιτροπής του κόμματος να τον αποκλείσει από το ευρωψηφοδέλτιο. Η ψήφος μου ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ζητήθηκε τηλεφωνικά ως “εντολή Αρχηγού” χωρίς πολλές πολλές εξηγήσεις και με μόνο πρόσχημα την δήθεν ανανέωση του ψηφοδελτίου.

Για να μην κατηγορηθώ ως “προδότης” από τους φίλους και ψηφοφόρους που ακόμη ήλπιζαν στην Χρυσή Αυγή περίμενα την ολοκλήρωση των εκλογών της 7ης Ιουλίου.

Για μένα μετά από δέκα χρόνια δραστήριο και συνεπή αγώνα στο κίνημα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ήρθε η στιγμή της αξιοπρεπούς αποχώρησης από το κόμμα “ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ” , με την παραίτηση μου α) από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής β) από Γραμματέας της Τ.Ο. Καβάλας και επικεφαλής της Διοικούσας Επιτροπής της.

Συνεχίζω τον πολιτικό αγώνα ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος και είναι υποχρέωση μου να μην προδώσω την εμπιστοσύνη όλων αυτών που ανεξάρτητα με το κόμμα με στήριξαν με την ψήφο τους στις τελευταίες δημοτικές εκλογές.

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Καβάλα, 12 Ιουλίου 2019

Δημήτριος Βογιατζής
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος